

# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Δ' ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι ευρέως διαδεδομένα στα σχολεία και είναι από τα πρώτα θεματικά πεδία όπου χρησιμοποιούνται εργαλεία μη τυπικής μάθησης για την κατανόηση εννοιών και την ανάληψη δράσεων. Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Έτσι και στο δικό μας σχολείο η Περιβαλλοντική Δράση ποικίλει. Πέρσι στα πλαίσια του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φυτέψαμε εννιά καρποφόρα δέντρα και φτιάξαμε ένα μικρό περιβόλι για να μπορούν οι μαθητές να παρατηρούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την πορεία της ανθοφορίας, καρποφορίας και συγκομιδής των καρπών. Παράλληλα στοχεύαμε στην αναγνώριση των καρποφόρων δέντρων.

Φέτος προχωρήσαμε στη δημιουργία του δικού μας ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ. Οι στόχοι μας ήταν ποικίλοι. Θέλαμε τους μαθητές να ασκηθούν στη δημιουργία ενός πλάνου δράσης που να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα εύρεσης χώρου δράσης, δυσκολίες, προβλήματα, καταγραφή δραστηριοτήτων και υπευθυνοτήτων, χρηματοδότησης και υλοποίησης όλων αυτών.

Επίσης να προβληθεί το σχέδιο δράσης και να αξιολογηθεί και στην προκειμένη περίπτωση του λαχανόκηπου να γίνει εισήγηση τρόπων αξιοποίησης της αναμενόμενης συγκομιδής.

Έτσι ακολουθήθηκαν τα πιο πάνω στάδια δράσης και ο λαχανόκηπός μας είναι πια, ένα πράσινο στολίδι στην αυλή του σχολείου μας



Εντοπίσαμε τον κατάλληλο χώρο, τον σκαλίσαμε και βγάλαμε τις πέτρες.



Προσθέσαμε φυτόχωμα και φυτέψαμε στη σειρά μαρούλια, σέλινο, μπρόκολο, κόλιαντρο και ρόκα.

Ποτίσαμε και κάναμε δέηση για βροχή ... στον Απόστολο Λουκά που γιόρταζε αυτές τις μέρες

Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Λουκά,  
κάνουμε δέηση  
να στείλεις μια βροχή  
να χαρούν οι γεωργοί,  
μα και μεις οι μικροί κηπουροί.

Και φυσικά ανήμερα της γιορτής του έβρεξε και πότισε τα φυτά.

Σ' ευχαριστούμε Άγιε Απόστολε και Ευαγγελιστά Λουκά.  
Περιμένουμε να μεγαλώσουμε τα λαχανικά  
και να φιλέψουμε μ' αυτά του σχολείου μας όλα τα παιδιά

